



# WINAGENDA

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten wiskunde, fysica en informatica.



*Eerstejaars en presidium zongen en dansten er op los tijdens de EJW Karaoke!*

<b>Maandag 8 oktober</b>	Cocktailworkshop
<b>Dinsdag 9 oktober</b>	Hete hondeetstand Looptraining 24 urenloop
<b>Woensdag 10 oktober</b>	Education Brunch Schachtenverkoop I don't care bar
<b>Donderdag 11 oktober</b>	Infomoment Cultuurreis Looptraining 24 urenloop

# PRESESWOORDJE

Ooh-wee! Wat een week! Oh boy oh my!

Ik heb gedronken, gedanst en gegeten! En dat allemaal in 1 week. Maar genoeg over vorige week hoor, die is nu voorbij en het is tijd voor week 3. Ik denk dat EJW al genoeg gedaan heeft voor even en dus komen andere posten nu ook aan bod.

Ooh-wee, we beginnen bij Cultuur! Zij brengen een gloednieuwe activiteit, zo mogelijk nog cultureler dan andere. Cocktails (en mocktails) leren maken voor maar 8 euro (of 4 euro, want alcohol is duur), dat kan ik alvast niet afslaan, dus ik heb me ingeschreven hoor. Misschien zie ik jullie daar ook (daar hoop ik alvast op). En dan naar die andere post met hun vele activiteiten, GAK. Zij brengen jullie dinsdag lekkere hotdogs. Ooh-wee! Ik zeg het verkeerd, het zijn hete honden, want we tillen ze net als in de campagneweek naar een hoger niveau. Dat betekent lekkere hotdogs vanop de BBQ alsook veggie alternatief.

Ooh-wee! Woensdag hebben we drie posten aan het werk! We beginnen bij Onderwijs, zij doen namelijk een Education Brunch. Kom langs, vul een vragenlijst in, leer je onderwijsvertegenwoordigers kennen en eet een gratis pannenkoek. Eens zien nu, welke post nog op woensdag? EJW hebben we al genoeg gehad, zij hebben de eerstejaars de eerste twee weken al genoeg bijgeleerd. Nee, de echte opvoeding begint woensdag, want de schachtenmeester verkoopt schachten! Ooh-wee! Kom dus zeker langs en bied erop los. Daarna kunnen jullie tezamen naar de derde post van de dag: Bar. Kom naar de I don't carabar en laat je schachtjes alvast volop werken.

Donderdag komt Sport in actie, want de 24 urenloop komt stilaan in zicht. Kom jij ook samen met mij trainen? Ooh-wee! We gaan er nog harder voor dan alle vorige jaren!

Ooh-wee! Wat zal deze week allemaal brengen?

*Raf*

*"Ooh-wee"*

*-Mr. Poopy Butthole, Rick and Morty Season 2-3*

# DEZE WEEK

## Cocktailworkshop

Hou jij van een lekker drankje op een vroege herfstavond? Ben je een fan van cocktails, maar weet je niet hoe je ze maakt? Dan is dit de activiteit voor jou! Op maandag 8 oktober organiseert Wina een workshop waarin wij jou introduceren tot de kunsten van een echte barman. Fris, fruitig of kruidig? We leren het je allemaal! Voor een zeer schappelijke prijs maken we samen 3 cocktails. Ben je niet zo'n fan van alcohol? Voor elke cocktail is er ook een non-alcoholisch alternatief voorzien! De cocktailworkshop is volzet en zal plaatsvinden in De Waag. Kom dus zeker af vanaf 20u als je bent ingeschreven!

Prijs voor cocktails: 8 euro

Prijs voor mocktails: 4 euro

*Cultuur*

## Hete hondeetstand

Dag liefste Wineesjes. We zijn het jaar ondertussen al goed begonnen en dat wil zeggen eindelijk tijd voor de eerste eetstand! Voor de eerste eetstand van dit academiejaar mag je lekkere en gepimpte hot dogs verwachten of zoals wij het liever noemen: onze hete honden. Kom dus zeker allemaal langs op 9 oktober tijdens de middag aan het grasveldje op de campus om zo een lekkere hete hond te proeven!

*GAK*

## Training 24 urenloop

Heb jij ook het gevoel dat je nog wat aan je conditie kan werken? Goed! Want Wina organiseert speciaal voor jullie een aantal looptrainingen, zodat jullie op de 24 urenloop het allerbeste van jullie zelf kunnen geven. De eerste trainingen zullen doorgaan op 9/10 en 11/10 tussen 20u en 21u. We verzamelen aan de Winagang, studentenwijk Arenberg 4/0. We zullen gezellig wat toertjes op de Finse piste lopen en daarna kan wie wil zijn tijd laten opmeten op het parcours van de 24 urenloop. Afsluiten gebeurt natuurlijk met een lekkere versnapering. Tot dan!

*Sport*

## Education Brunch

Dag medestudentjes! Het nieuwe academiejaar is van start gegaan en hier komen altijd wel wat avonturen bij. Hopelijk is alles goed verlopen, maar als het niet zo is, of je suggesties hebt om het academiejaar nog beter te maken, of gewoon je studentenvertegenwoordigers wat wilt leren kennen, is de Education Brunch de place to be! Hier kan je terwijl je op een gratis pannenkoek knabbelt al je suggesties doen en een babbeltje slaan met je studentenvertegenwoordigers. De Education Brunch vindt plaats op woensdag 10 oktober op Campus Arenberg - Celestijnenlaan 200A, van 11 tot 14 uur.

OWG

## Schachtenverkoop

De schachtenverkoop is een week waar je als nieuwe eerstejaar onder de vleugel genomen wordt van een/enkele ouderejaars. Zij zullen een week met je doorbrengen en er hun missie van maken deze week zo memorabel mogelijk te maken. Dit gebeurt in de vorm van allerlei ludieke opdrachten, je zal verstedd staan door de creativiteit die hier te pas aan gaat, plezier verzekerd dus. Eveneens kan je ook van tijd tot tijd gevraagd worden om een klein klusje te doen zoals de afwas of eens een keer naar de winkel gaan, een kleine prijs voor het plezier en de ervaring dat je uit die week haalt.

De week wordt afgesloten met de verkoopsles waar je kopers bij jou mee in de les komen zitten. Een leukere les dan dat vind je nergens.

Het lijkt misschien een raar gegeven allemaal, maar je haalt er superveel voordelen uit: er wordt een superplezierige week voor je in elkaar gestoken, je doet ervaring op als student, je leert nieuwe mensen kennen, je mag je gratis laten dopen, je kan je kandidaat stellen om schachtenkoning of -koningin te worden en volgend jaar mag jij zelf een eerstejaar kopen!

Praktisch: De schachtenverkoop gaat door op 10 oktober 2018 om 19u30 @ Campus Arenberg - Celestijnenlaan 200K 00.06.

OPGELET: De inschrijvingen voor de verkoop zijn gesloten. Op de verkoop zelf moet je ook een half uur op voorhand zijn!

*Jullie schachtenmeester, Benjamin*

## I don't cara bar

Na twee weken aan EJWiekenten, -activiteiten en introductie (indoctrinatie) is het tijd voor de schachten om zich te bewijzen. En is er een betere opportuniteit dan de enige echte Verkoopsbar van Wina? Neem uw net gekochte schachtjes mee, laat ze proeven van het Winese studentenleven en laat ze maar eens zien waaruit ze gemaakt zijn. Barteam zal enkele voorbeeldopdrachtjes klaarleggen ter inspiratie en wie weet verdient de koper er nog iets mee. Zoals iedere week staat Barteam klaar om 22 uur op woensdag om jullie te bedienen onder Alma 3. Wij zien jullie (schachten) daar!

*Bar*

## Infomoment Cultuurreis

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe bestemming voor de Cultuurreis. Dit jaar is niet anders! In de lesvrije week vertrekt Wina naar meer zuidere oorden, namelijk Valencia! Wil je even weg van de Belgische vrieskou en genieten van het weer aan de Middellandse Zee? Op donderdag 11 oktober om 13u geven we je meer informatie! Zet deze datum dus zeker in je agenda als je onze plannen wilt te weten komen. Niet veel later zullen ook de inschrijvingen online komen. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. Vragen kunnen nu ook al naar [cultuurreis@wina.be](mailto:cultuurreis@wina.be) worden gestuurd. Tot op het infomoment! Het infomoment zal waarschijnlijk doorgaan in Aula Erik Duval, Campus Arenberg 200A 00.225, maar dit is nog niet bevestigd. Meer informatie over de locatie zal tijdig te vinden zijn op Facebook en de Winasite.

*Cultuur*

				8	6			4
		2						
4					3	9	5	6
3		9					1	
			3		7			
	7					6		2
9	8	6	5					3
						4		
5			2	3				

# OM NAAR UIT TE KIJKEN

## 't Stond in de Krantus

Commilitones!

Verslaggevers, columnisten en plaatsers van obscure zoekertjes, verenigt u! Geen fakkel of hooivork maar de pen is machtiger dan het zwaard. De geschreven pers heeft nog nooit zo warm gestaan. De kranten zullen er van vol staan: Wina mag een nieuwe lading schachten verwelkomen in haar corona!

Zak af naar onze lokale drukkerij en ontdek hoe onze Schachtenmeester zijn kersverse schachtenbak opleidt tot ware journalisten. Gedraagt u zich niet goed, kan u zich verwachten aan een stevige scheut inkt (of toch iets wat daar op lijkt) in uw glas, geschonken door onze Zedenmeester.

De inschrijvingen zullen openen op donderdag 11 oktober om 13u op [wina.be/krantus](http://wina.be/krantus). Haast u want de cantus zal wellicht snel volzet zijn!

Praktische info:

- Inschrijvingen op 11/10 om 13u op [wina.be/krantus](http://wina.be/krantus)
- Datum: donderdag 18 oktober
- Locatie: PAVO te Heverlee
- Deuren: 20u00, lo Vivat: 20u30
- Prijzen (Bier/Water):
  - Leden: €10/€4
  - Niet-leden: €12/€5
- Neem genoeg cash mee!
- Gedoopte schachten krijgen voorrang

Meer info over cantussen, waaronder de komende evenementen, zijn te vinden op [wina.be/cantus](http://wina.be/cantus). Afspraken rond cantusinschrijvingen voor dit academiejaar zijn te vinden op [wina.be/cantus/inschrijvingen](http://wina.be/cantus/inschrijvingen).

Uw Cantustrio,  
Bas, Benjamin en Simme

*Cantus*

# GEZOCHT

## Kopers: verkoop

Aan alle ouderejaars: opgelet!

Binnenkort bij Wina Leuven: Schachtenverkoop!

Voor wie?

Alle ouderejaars die in het verleden verkocht zijn geweest bij Wina.

Waar en Wanneer?

200K 00.06, Woensdag 10 oktober om 19u30.

Wat is het?

Als je niet weet wat het is, mag je waarschijnlijk geen schachten kopen.

Waarom zou ik het doen?

Naast de opportuniteit om je afwas uit je kot te werken gaat de verkoop vooral om de nieuwe lichting eerstejaars te leren kennen in een ludieke sfeer. Bovendien is het een uitgelezen kans om nog eens een epische week te hebben met je (oude) vrienden gevuld met dwaasheden en dolle pret! Vraag eens rond wie er met jou één of meerdere schachten wil kopen en dan zie ik jullie op de verkoop!

Is inschrijven verplicht? Nope! Gewoon massaal afkomen!

*Schachtenmeester Wina '18 – '19, Benjamin*

## Schachten: doop

Traditiegetrouw volgt een week na de verkoop de superplezante doop. Als je mij de komende weken tegenkomt op de bar, tijdens een EJW-activiteit of gewoon op de campus zal je zeker al wel horen dat de doop echt niet zo erg is als ze wordt voorgesteld. Je zal wat vuil worden en je zal wat opdrachtjes moeten uitvoeren maar wees gerust, de doopmeesters weten perfect wat ze mogen en kunnen doen. Als je zelf positief blijft, zal het één van de leukste dagen van je studententijd worden! En zij die meedoen zullen het achteraf kunnen bevestigen, de afwezigen hadden ongelijk! Als je bovendien verkocht bent is de doop voor jou volledig gratis, anders kost het je 5 euro. Inschrijven via de Winasite is verplicht. Verdere details zal je in je bevestigingsmail ontvangen. De doop gaat door op woensdag 17 oktober van 13u tot ongeveer 22u (geen zorgen, maar een klein gedeelte is de "vuile doop" en je krijgt tijd om te douchen en van kleren te wisselen). Als je nog vragen hebt over wat er allemaal wel of niet kan gebeuren, mail dan naar [schachtenmeester@wina.be](mailto:schachtenmeester@wina.be) en dan stuur ik je het doopcharter door. Hopelijk zie ik jullie daar in grote getale. Het wordt echt superplezant!

*Jullie schachtenmeester, Benjamin*

# MEME VAN DE WEEK



*Glawar Rotbart*



# **CANTUS+ : 't Ros Beyaard**

Commilitones!

Deze week bekijken we 't Ros Beyaard, een volkslied gebaseerd op de legendarische rivaliteit tussen Dendermonde en Aalst.

## **Inhoud**

Het ros Beyaard is een folkloristisch paard, dat verwijst naar het paard in de sage van de Vier Heemskinderen. Deze sage draait rond de vier kinderen van de ridder Aymon, een trouwe leenman van Karel de Grote. De vier kinderen ("Heemskinderen", verbastering van "Aymonskinderen") kregen naar oude traditie elk een paard als geschenk. Geen enkel paard leek echter geschikt voor Reinout, de sterkste van de vier. Aymon bracht zijn zoon naar de beruchte hengst Beyaard, een driftig, zwart beest dat door iedereen werd gevreesd en nooit een meester had gevonden. Reinout slaagde erin het wonderbare paard aan zijn wil te onderwerpen.

Later ontstond er een vete tussen Karel de Grote en Aymon. Tijdens een partijtje schaak tussen Reinout en Karels zoon, verloor Reinout zijn geduld en gaf hij zijn tegenstander een dodelijke dreun op het hoofd met het zware schaakbord. Karel zwoer wraak en achtervolgde de vier broers, die wegvluchtten op de rug van het ros Beyaard en zich verdedigden vanuit de sterke burcht Montalbaen.

Intussen was Aymon in de handen gevallen van Karel de Grote. Karel was enkel bereid hem vrij te laten indien het duivelse ros Beyaard aan hem werd uitgeleverd. Zo geschiedde. Karel besloot om het ros te verdrinken. Reinout moest met lede ogen toekijken hoe het paard tegenspartelde. Wanneer Reinout het lijden van het beest niet meer kon aanzien, wendde hij zijn hoofd af. Denkend dat zijn meester niets meer van hem wilde weten, liet het nobele dier zich verdrinken.

## **Geschiedenis**

Aan het verhaal werden in de loop der tijden verschillende episoden toegevoegd, totdat het uiteindelijk in de 13e eeuw in de vorm van een gedicht op schrift werd gesteld. Van het 13e-eeuwse gedicht zijn een aantal fragmenten bewaard gebleven, die gezamenlijk 2000 regels tellen. Het verhaal bleef echter bewaard doordat het rond 1490 werd herdrukt in de vorm van een roman, die eeuwenlang populair bleef.

Er bestaan verschillende aanwijzingen die aangeven dat de legende zou hebben plaatsgevonden in de Maasvallei. In Vlaanderen bestaat er een lokale variant, namelijk dat Aymon de heer van Dendermonde zou zijn geweest en dat de rivier waarin het ros verdronken is niet de Maas was, maar de Schelde.

### **Gebruiken**

Om de 10 jaar wordt in Dendermonde onder massale belangstelling een reusachtig houten paard door de stad gedragen door een gilde van dragers, Pijnders genoemd. Geheel volgens de sage nemen dan vier jeugdige broers (streng selectiecriteria!) uit Dendermonde, de Vier Heemskinderen, op het paard plaats, getooid in ridderuitrusting. Hun fysieke prestatie is al even bewonderenswaardig als die van de Pijnders, gezien hun positie op de brede rug van het paard en de duur van de ommeegang. In deze ommeegang wordt ook de sage van Ros Beyaard verteld.

Het Dendermondse paard is een doorn in het oog voor de Aalstenaars. Aalstenaars vinden het nogal een pathetisch schouwspel dat er zoveel ophef wordt gemaakt over een paard dat één keer om de zoveel tijd "rondjes" maakt en daarbij heel wat volk tot tranen toe beweegt. Het is bij de Aalstenaars een sport geworden om - vooral tijdens Carnaval - de spot te drijven met dat paard, tot grote verontwaardiging van de Dendermondenaars. Bijgevolg is er al jaren een "vete" tussen de Ajuinen van Aalst en het Peird van Dendermonde.

--

Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!  
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!

Uw Cantustrio  
Bas, Benjamin, Simme

### **Bronnen**

- "Een historisch-etymologische en verklarende wandeling doorheen de Studentencodex" door Akim Willems
- Wikipedia

Tip: op [studentencodex.org](http://studentencodex.org) vind je alle liedjes uit de codex, partituren en meer!

# PUUR CULTUUR

*Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in het culturele leven van Leuven.*

## *Improtheater Preparee: Patat!*

“We vliegen erin! PATAT!” Dit zijn de veelbelovende woorden van Preparee, het bekendste improtheater gezelschap van Leuven. Woensdag 17 oktober vliegen ze er weer in met hun openingsoptreden in de Vesalius aula. Wees er snel bij om je tickets te reserveren via <http://www.preparee.be/>! De tickets voor studenten tellen €3. Geen geld dus voor een top openingsoptreden dat Preparee elk jaar brengt!

## *OPENINGSUUR KULTUUR - SPINVIS*

Op woensdag 10 oktober schiet UUR KULTUUR uit de startblokken! Dan openen ze het cultuurjaar aan KU Leuven met een concert van de Nederlandse singer-songwriter Spinvis. Als cultuurkaarthouder kan je er gratis heen. Spinvis – alias Erik de Jong – is vooral bekend door zijn eigenzinnige teksten, waarin de sleur van de dag en filosofische twijfels hand in hand gaan. Denk maar aan nummers als Bagagedrager en Oostende. Voor OpeningsUUR KULTUUR brengt hij zijn nieuwe album *Trein, Vuur, Dageraad*.

## *Feest in de Bib Leuven*

Oktober betekent Feest in de Bib. En dat is dit jaar niet anders! Kom mee feesten op zaterdag 13 oktober. Ons rijk gevuld programma kadert dit jaar volledig in het thema van Duizend-en-één-nacht. Eentje om niet te missen dus. Alle info vind je op [bib.leuven.be](http://bib.leuven.be). We kunnen je al wel verklappen dat er een initiatie buikdansen, henna-tattoos, tea-time op Perzische wijze, boekenverkoop en nog vele andere oosterse zaken aanwezig zullen zijn.

*Cultuur*

# MOVIE REVIEW

*Om de paar weken zal Cultuur een film bekijken en er speciaal voor jullie een review over schrijven.*

## **BlacKkKlansman**

Regie: Spike Lee

Cast: o.a. John David Washington, Adam Driver

"This joint is based on some fo' real, fo' real shit". Met deze woorden weet regisseur Lee meteen de toon te zetten voor zijn verfilming van het verhaal van Ron Stallworth, een zwarte agent in de jaren '70 die erin slaagt de Ku Klux Klan te infiltreren.

De stijl durft vaak snel te wisselen tussen grappige scènes, zoals de ironische telefoonconversaties met de "Supreme Wizard" van de KKK, waarin Stallworth onder meer zwarten en joden uitscheldt, en enkele zeer intense momenten waar de hele operatie in duigen kan vallen.

Veel gebeurtenissen zijn overgedramatiseerd om wat meer verhaal in de film te stoppen. Zo is het hele liefdesverhaal niet echt gebeurd, en was zijn collega geen jood. Toch zijn een aantal zaken, zoals de persoonlijke verwerking van Stallworth zijn lidkaart door David Duke, en ook een polaroidfoto waarbij Stallworth Duke een arm om de nek legt, wel echt gebeurd. Het is dan ook aan te raden de film geïnformeerd te kijken om er het meeste uit te halen.

Ten slotte, tussen de kiesschijven, typische wagens en prachtige afro's, merk je bovendien vlug hoe verrassend modern deze prent aanvoelt. Dat deze moderne kern er ook mag zijn, bevestigt de film nogmaals op het einde, met enkele laatste beelden die de gehele zaal stil kregen. Zeker een film om nog eens over na te denken.

*Cultuur*

# SLITHERLINK

Vorm één gesloten lus door punten te verbinden. De cijfers in de vakjes geven aan hoeveel keer de rand gebruikt wordt. (Wanneer er bijvoorbeeld een 3 in een vierkantje staat, weet je dat 3 van de 4 zijanten deel uitmaken van de lus.)



© 2016 KrazyDad.com

# BRIDGES

Verbind alle eilandjes (cirkels) met bruggen om een groot samenhangend eiland te bouwen. Elk eilandje moet evenveel bruggen hebben als het getal dat er in staat. Bruggen mogen alleen perfect horizontaal of verticaal geplaatst worden, en er mogen maximaal twee bruggen tussen elk eiland staan.





Wekelijks blaadje van studentenkring Wina gedrukt op 100 exemplaren en verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.

Online te vinden op <http://winagenda.wina.be/>

Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in- en uitschrijvingen op de winagendamail, slechts één adres: [communicatie@wina.be](mailto:communicatie@wina.be).

V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee

# acco

## Volgende week

<b>Maandag 8 oktober</b>	Scientificafé Infomoment Scientica skireis
<b>Dinsdag 9 oktober</b>	Verkoopsles Looptraining 24 urenloop
<b>Woensdag 10 oktober</b>	Doop Romeinse bar
<b>Donderdag 11 oktober</b>	't Stond in de Krantus