

WINAGENDA

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten
wiskunde, fysica en informatica.



Zwoel

Maandag 19 maart	Space race cantus
Dinsdag 20 maart	Desserteetstand Sterrenkijken
Woensdag 21 maart	EJW Lasershoot Spacebar
Vrijdag 23 maart	Scientica Galabal



PRESESWOORDJE



Zaterdag 17 maart 2017

Liefste Winagedaatje

Take me to your heaven en ik geloof dat ik een ruimtevaarder ben. Een week nadat één van de meest iconische wetenschappers van de afgelopen eeuw ten overlijden valt, organiseert Wina zijn space-themed thema week. Toeval, dat wel, maar het komt toch mooi uit. Een cantus, een lasershoot, een Spacebar en een desserteneetstand zorgen zonder twijfel voor veel plezier en vertier. Maar op dinsdagavond kunnen we hopelijk tijdens het naar boven turen naar de sterren, hopelijk even stilstaan bij Stephen Hawking en alle prachtige wetenschappelijke en menselijke prestaties die deze man geleverd heeft.

Daarnaast heb ik men kostuum tot in Leuven gebracht, een strikje gekocht en aan men papa gevraagd om mijn schoenen te poetsen. Ik heb samen met m'n mysterieuze danspartner en de andere Scientica presides al stevig geoefend op de openingsdans van het galabal. Wil je ons in actie zien of gewoon genieten van een heerlijke fancy, schmancy dansavond? Kom dan zeker je kaart deze week nog kopen op de Winagang!

Om af te sluiten wil ik me graag verontschuldigen omdat ik vorige week blijkbaar geen weetje heb geleverd. Speciaal daarom bied ik jullie vandaag een mooie collectie aan van maar liefst TWEE weetjes!

Dansen?

Aiko

1987: Vier wiskundigen gebruiken iteratieve modulaire benaderingen van vergelijkingen van elliptische integralen en een supercomputer om π te benaderen tot op 134 miljoen decimalen na de komma.

1988: De eerste publicatie van Stephen Hawking zijn boek 'A Brief History of Time' vindt plaats. Dit boek werd razendsnel een bestseller en verkocht meer dan 10 miljoen kopieën in 20 jaar.

DEZE WEEK

Space Race Cantus

Treed jij in de voeten van Yuri Gagarin? Of wil je liever in Neil Armstrong zijn voetsporen treden? Wil je niet eindigen zoals Laika, maar wel als Michael Collins? Kom dan zeker naar de Space Race Cantus van Wina. Deze vindt plaats in de Pavo in Heverlee op maandag 19 maart tijdens de ThemawEEK. De deuren openen om 20u, het lo vivat is om 20u30. De prijs is wederom € 10/12 voor bier en € 4/5 voor water. De inschrijvingen beginnen maandag 12 maart om 13u op de Winasite!

Cantus

Desserteetstand

Heb je al gegeten? Of begin je je dag graag met iets zoets? Op dinsdag 20 maart kan je vanaf 12 uur komen proeven van onze lekkere desserts! Warme wafels van Andromeda, chocolademelk met galaxyslagroom en sterkoekjes. Alle aanbiedingen zullen aan democratische prijzen verkocht worden.

GAK

Sterrenkijken

Duizend sterren bij volle maan, "musical break", en als de nacht valt bijna, zullen we sterren kijken! Kom zeker dinsdag 20 maart naar het grasplein voor het kasteel van Arenberg om 21:00. Als het helder weer is, kunnen we met een telescoop de mooiste sterren/sterrenbeelden bekijken! Er zal ook gelezen worden uit Stephen Hawking. Nog niet overtuigd? Dan kan je nog altijd passeren en dan overtuigd geraken!

Tot dan!

Cultuur

Spacebar

Op naar de sterren, en daar voorbij!

Op woensdag 21 maart organiseert Wina een topfeestje in de Gnorgl, helemaal in thema van onze ruimte themawEEK: de Spacebar! Trek je astronautenpak aan en kom samen met ons goedkope Rocket Shots drinken of gewoon genieten van de Winabar.

P.S: Gratis Milky Ways voor iedereen!

Bar

EJW Lasershoot

Pieuw pieuw pieuwww...! Zoek dekking! Duik! AANVALLEN!

Oh yes, EJW heeft het over een heuse lasershoot. Met supercoole spelen, spanning, en een heerlijke locatie voor dit soort schietspelletjes staan wij opnieuw helemaal klaar voor een superleuke avond met onze eerstejaars! Maken we er een battle van tussen fysica, wiskunde en informatica? Zetten we voor eeuwig vast welk geslacht het sterkste is? Of mogen jullie voor één keer EJW achterna zitten met een lasergeweer? Misschien doen we dat wel gewoon allemaal op één avond! Kom woensdag 21 maart aan Alma 3 gewoon meedoen en wees een heldhaftige scherpschutter in deze bikkelharte strijd!

EJW

Scientica Galabal

Het is weer bijna die tijd van het jaar om je mooiste kostuum of kleding aan te trekken en je benen los te zwieren tijdens het galabal van Scientica.

De editie van 2018 zal plaatsvinden in de Sportoase op vrijdag 23 maart. Prik de dag alvast in je agenda want het belooft een spetterende avond te worden!

21U-22U:

Receptie met gratis cava en hapjes.

Live muziek van Chimney.

22U-3U30:

Dansfeest

Line-up:

22h-24h: DJ Mattic

24h-02h: MUSA

02h-...: Royer & Pelckmans

Er zal ook een fotobooth staan voor de meest prachtige foto's.

Tickets:

Scientica leden: €14

Niet-leden: 17€

Verkrijgbaar bij de 5 kringen fysiek en online én bij de cudi tijdens de openingsuren!

Scientica



Bloedserieusweek

Met de kerstkalkoen en het examenwerk achter de rug, zijn we terug voldoende aangesterkt en is ons bloedpeil weer bijgewerkt om na een spetterende bloedgifte-marathon in november 2017 terug een TOP prestatie neer te zetten. Nee, nee, nee geen fractie van het zo levensreddende vocht ging verloren.

Ongetwijfeld was die eerste prik een belevenis, sociaal volledig in beweging. Vol overgave bent u niet meer in te tomen en kijkt Bloedserieus er naar uit om uw bloed gedoseerd terug te zien stromen op

- 19 - 20 maart 2018 in Alma 2
- 21 - 22 maart 2018 in het gymnasium
- of doorlopend in het donorcentrum te Gasthuisberg

Natuurlijk wilt u dit moment van voldoening met zoveel mogelijk vrienden delen, daarom biedt Bloedserieus groepsvoordeel aan: per extra persoon enkele druppeltjes meer! Schrijf u zo snel mogelijk in via www.bloedserieus.be om van dit voordeel te kunnen profiteren. Bovendien kunt u dan samen genieten van leuke avondactiviteiten en een goodiebag.

Bij eventuele onduidelijkheden aarzel zeker niet om het Rode Kruis te contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. U vindt ons eveneens op Facebook als 'Bloedserieus Leuven'. Hopelijk vindt u de tijd om langs te komen, maar als het niet zou lukken: voel u vrij om op eender welk moment buiten de Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken!

Kom bloed geven! Elke druppel doet leven!

Het Bloedserieusteam

IN MEMORIAM

Woensdag 14 maart 2018 zal voor eeuwig in mijn geheugen gegrift staan als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Ik was de avond ervoor vroeg gaan slapen om ten volle te genieten van de heuglijke pi-dag die er zat aan te komen. Uiteraard kon ik van het enthousiasme maar niet in slaap vallen en werd ik de volgende ochtend (zoals bijna elke ochtend, helaas) veel te laat wakker. Alweer bijna een les gemist! De dag begon al goed...

Gelukkig is er niets dat op zo'n heuglijke dag mijn humeur ten onder kan laten gaan. Ik haastte me naar de les en was nog net op tijd. Eenmaal aangekomen, liet mijn smartphone me door middel van een niet-zo-subtiele melding weten dat mijn zus me een bericht had gestuurd die morgen. Ja, *whatever*, die weet meestal toch niets zinnigs te zeggen. Tijdens de pauze besloot ik uiteindelijk om toch eens te kijken waarmee ze me deze keer moest storen. Het was een link naar een artikel in een niet nader genoemde online krant, gevolgd door een enkele 'oei'. 'Wat nu weer,' dacht ik, 'is de wereld aan het vergaan of zo?'

Ik opende het artikel en las de titel: 'Fysicus Stephen Hawking overleden op 76-jarige leeftijd'. Als eerste reactie opende ik meteen mijn kalender. Had ik me nu 3 weken van datum vergist en was het opeens 1 april in plaats van 14 maart? Nee hoor, het was wel degelijk pi-dag. Maar misschien was het een *slip-up* van de editor? Grote nieuwsbladen schrijven zulke artikels op voorhand zodat ze wanneer het gebeurt alleen nog maar de datum van overlijden moeten invullen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een of andere verstrooide schrijver zo'n artikel per ongeluk te vroeg publiceert. Ik besloot dat het wel degelijk zoiets moet geweest zijn. Ondertussen was de pauze gedaan, dus verdreef ik de gedachte uit mijn hoofd en maakte ik me klaar om verder op te letten.

Na de les ging ik terug naar mijn kot. Ik had het hele bericht van mijn zus al lang uit mijn hoofd verbannen. Toch slaagde het erin om mijn geheugen terug binnen te glippen toen ik zag dat mijn hele facebook-feed vol stond met rouwberichten over de dood van Stephen Hawking. Was dat artikel dan toch niet fout? De kans dat iedereen zijn of haar informatie van die ene krant haalt, is nogal klein. Stilletjesaan drong het besef zich in mijn hoofd op. De wereld was misschien nog niet aan het vergaan, maar de mijne in ieder geval wel. Het 'niets' dat mijn humeur ten onder kon doen gaan was plots niet zo 'niets' meer.

De man – nee, de legende – is wel degelijk overleden op 14 maart 2018 – toevallig ook de geboortedatum van Einstein. Daarbovenop is Hawking geboren op 8 januari – de sterfdatum van Galileo.

Uiteindelijk moeten we toch proberen om overal het positieve in te zien, niet waar? Hoe kan men anders overeind blijven in een wereld vol tegenslagen? Maar hoe moet ik in Godsnaam iets positiefs vinden in de dood van het grootste genie dat de wereld in de 21^{ste} eeuw gekend heeft – en waarschijnlijk ook zal kennen? Eén persoon minder op deze overbevolkte aardbol?

Ik neem aan dat we eigenlijk blij moeten zijn dat hij uiteindelijk nog 76 jaar is geworden. Voor iemand die op zijn 21 gediagnosticeerd werd met een ongeneeslijke ziekte, is 76 toch een mooie leeftijd. Er zijn genoeg mensen die niet ongeneeslijk ziek zijn en die leeftijd niet halen.

Maar toch – de man was een legende, een inspiratie, een wetenschappelijke reus om naar op te kijken. Zijn overlijden sloeg een krater in de zin van mijn bestaan. De datum van 14 maart zal nooit meer dezelfde betekenis hebben voor mij. Waar ik vroeger jaarlijks pi-dag vierde, zal ik voortaan somber de dood van een van de grootste genieën die de aarde ooit gekend heeft, herdenken.

Een anonieme lezer



Stephen Hawking, 8 januari 1942 – 14 maart 2018

OM NAAR UIT TE KIJKEN

Wijproeverij

Gepassioneerd door wijn? Wil je alcohol consumeren op een verantwoorde manier? Of wil je gewoon iets meer te weten komen over wijn? Dan is er maar één moment en dat is dinsdag 27 maart om 20:00! Wijndeskundige Mario Smet zal met veel passie de beste wijnen presenteren, waarna er natuurlijk geproefd zal worden. De inkom zal hoogstens 4€ bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Schrijf je snel in voor deze wijnproeverij (<https://www.wina.be/wijnproeverij>) en dan zien we jullie graag die dinsdag om 20:00 in de Waag (studentenwijk Arenberg)!

Cultuur

Battleships



GEZOCHT

Talent: Lenteconcert

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Wina ook dit jaar een fameus lenteconcert, hetgeen deze keer zal plaatsvinden op 14 mei.

Beschik jij over een stem als een nachtegaal, die op een cantus de hele corona kan bekoren? Krijg jij applaus van je kotgenoten na het brengen van een romantische serenade onder de douche? Of nog liever, zou je graag deel willen uitmaken van het Winakoor, dat ook dit jaar weer optreedt op het lenteconcert? Je denkt: "Ja, ik voldoe toch wel zeker aan minstens één van deze drie beschrijvingen"? Dan is een e-mail sturen naar lenteconcert@wina.be zeker een goed idee.

Ook als zingen niet jouw ding is, kan je (gelukkig) nog jouw andere talenten komen tonen op het lenteconcert. Toneel, muziek, dans en andere creatieve uitvoeringen zijn allen toegestaan. In geval van oncontroleerbaar enthousiasme voor deze dingen, kan je dan ook een e-mail sturen naar het eerder vernoemde e-mailadres.

Cultuur

Studenten: onderzoek ruimtelijk inzicht

Wij zijn Jorn, Kobe en Raf en voor een vak van de lerarenopleiding onderzoeken we het ruimtelijk inzicht bij universiteitsstudenten. Hiervoor zijn we nog volop op zoek naar studenten die onderstaande test willen maken. De test duurt ongeveer 20 minuten en bestaat uit 30 vragen waarbij je blokjes in gedachten moet ronddraaien. Op het einde krijg je je score te zien.

Wel zouden we willen vragen dat als je aan de test begint, je deze ook afmaakt. Je vindt de test hier: <https://goo.gl/C9VDG7>

Alvast bedankt!

Jorn, Kobe, Raf

Galaxy Puzzles

Verdeel het speelbord in gebiedjes (galaxieën) door de punten te verbinden. Elke galaxy moet exact één cirkel bevatten en symmetrisch zijn onder rotatie van 180° . De volledige puzzel moet bedekt zijn met galaxieën.



PUUR CULTUUR

Hier vind je elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in het culturele leven van Leuven.

UUR KULTUUR concert: 'Book of Air' – Vvolk

Vvolk is een project van de broeders Bert en Stijn Cools. Vvolk tast de grenzen van uitvoering en improvisatie af en onderzoekt het gegeven tijd in verband met muziek. Een concert om niet te missen! Bovendien mag je het hele concert op je rug liggen. Neem dus je matje en kussen mee. Dit wordt een ervaring om niet te vergeten.

Het concert vindt plaats op 21 maart 2018 om 22u in de Predikherenkerk (Onze-Lieve-Vrouwstraat). De prijs bedraagt 0 euro voor zij met een cultuurkaart en 12 euro voor zij geen cultuurkaart hebben.

Filmfestival: Docville (thema wetenschappen)

Van 21 tot 29 maart zwaaien filmzalen in heel Leuven hun deuren weer open voor liefhebbers van documentaire. DOCVILLE is al toe aan de veertiende editie. Dit jaar is het centrale thema wetenschap. Naast een tiental wetenschappelijke documentaires zijn er ook enkele randactiviteiten rond artificiële intelligentie. Voor meer info zie: <http://www.docville.be/praktisch>.

Leuven Jazz

Tijdens de 6de editie van Leuven Jazz kan je op verschillende plekken in de stad genieten van wereldsterren, Belgische toppers, aanstormend talent en kroegen vol jazz. Deze editie gaat door van 16 tot 25 maart 2018. Er komen tot wel meer dan 50 concerten op 26 locaties. Neem zeker eens een kijkje www.leuvenjazz.be. Ticket prijzen variëren van concert tot concert.

Cultuur

MEME VAN DE WEEK



*Bron: De Speld
Marijke Tinselboer*

SLITHERLINK

Vorm één gesloten lus door punten te verbinden. De cijfers in de vakjes geven aan hoeveel keer de rand gebruikt wordt. (Wanneer er bijvoorbeeld een 3 in een vierkantje staat, weet je dat 3 van de 4 zijkanten deel uitmaken van de lus.)



Wekelijks blaadje van studentenkring Wina gedrukt op 100 exemplaren en verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.
Online te vinden op <http://winagenda.wina.be/>

Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in- en uitschrijvingen op de winagendamail, slechts één adres: redactie@wina.be.

V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee

acco

Volgende week

Dinsdag 27 maart	Wijnproeverij
Woensdag 28 maart	Marginalenbar
Donderdag 29 maart	Scientica LAN-party