



WINAGENDA

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten
wiskunde, fysica en informatica.



Beerpong: elke menselijke emotie vervat in één enkel beeld...

Maandag 19 mei	"Alles Was Beter"-Cantus
Woensdag 21 mei	Meirondjes
	Eindejaars-BBQ
	End of the World Bar

Preseswoordje

Beste Winezen,

Met spijt in mijn hart begin ik aan mijn laatste preseswoordje. Maar het wordt een mooie. Doorheen het jaar hebben jullie kunnen genieten van wat er allemaal in mijn hoofd rond ging, wat er allemaal bij Wina te doen was, welke zotte gebeurtenissen er steeds plaatsvonden en hebben jullie ook wat bij geleerd met de interessante weetjes. Zo Preses zijn, het is met wat. Het heeft zo zijn tol, zowel op je studies als op sociaal vlak. Het is niet altijd even makkelijk om je 100% voor Wina te gooien, 100% in je studies en 100% in al de rest. MAAR ik heb het graag gedaan. Ik heb ten volle genoten van het voorbije jaar en ben blij deze ervaring te hebben gehad. Het is een echte verrijking voor jezelf als persoon, je leert heel wat nieuwe skills en leert mens en maatschappij beter kennen. Dit is nu net waar het studentenleven om draait, zelfontplooiing.

Met is misschien mijn laatste preseswoordje maar daarom is mijn presesschap nog niet over. Nog tot 1 juli, BAM! Laatste week, het wordt een echte knaller. Doordat het hele jaar altijd al knalweken geweest zijn, is het moeilijk om alles te overtreffen maar we doen ons best. Woensdag, hoho, woensdag. Ze geven echt prachtig weer wat ideaal is voor een gratis BBQ. Gratis voor jullie mijn felbegeerde Wineesjes. Vlees, groenten, drank allemaal for free (vergeet je niet in te schrijven). Daarna gaan we over in de 'End of the world'-bar, waar de winnaar van de Meirondjes een gratis vat zal geven. Hip hip hoera! But wait, there's more! Op de bar zaal heel wat gratis drank zijn, bier, cocktails, frisdrank voor ieder wat wils. Dat overtreffen is toch aardig aan het lukken moet ik zo zeggen.

Voor de cantusliefhebbers is er maandag de overdrachtscantus met zowel de overdracht van cantus als de Zwanenzang van de afstuderende Winezen. En dat alles aan een inkomprijs van vijf euro voor bier en één voor water. 'T is gebeurd, we hebben onze overtroffen. Maaaaaar het is niet omdat het examens zijn dat wij het voor gezien houden. Neeneen, na de examens houden we nog eens een 'Après examen'-bar op donderdag 26 juni om te ontstressen. En Scientica doet nog eens een Scienticafé op zaterdag 28 juni. There're ain't no party like a Wina party.

Zoals jullie kunnen lezen zijn wij de beste kring in Leuven, zijn jullie de beste leden ooit en was dit het beste jaar van mijn leven. Het ga jullie volgend jaar allemaal goed, ik ga op pensioen en wat thesissen. Bedankt!

Wist je dat dit preseswoordje mij gelukkig maakt?

End of the World bar

Het is gebeurd. De laatste Winabar van het jaar is daar! Wij van barteam snappen maar al te goed dat dit voor sommigen het einde van de wereld is, maar daarom zullen we er nog eens één keer een groot feest van maken. Er zal voor iedereen aanwezig zijn wat zijn dorstig hartje begeert en natuurlijk zullen de godsensies mooi ophangen. Je hoort het, het is tijd om nog één keer alle remmen los te gooien voor we allemaal onze boeken induiken. Kom dus allen af!

Bar

PS: We willen de après examenbar geen oneer aandoen noch haar titel van laatste bar afnemen. Kom dus daar ook massaal naartoe!

OWG 2014-2015

Onlangs heeft u uw studentenvertegenwoordiger kunnen kiezen voor het academiejaar 2014-2015. De onderwijswerkgroep van Wina heeft echter nog nood aan een voorzitter en deze wordt verkozen op maandag 19 mei om 12.40 uur in lokaal 200S 00.03. Deze verkiezing is toegankelijk voor elke Wina-student.

Indien je zelf nog interesse hebt in het opvullen van een mandaat in jouw POC, departementsraad of in de faculteitsraad (voor de openstaande mandaten kijk je best even op de Wina-website), dan kan je tevens op deze OWG-vergadering gecoöpteerd worden.

OWG

Slitherlink



“Alles Was Beter”-cantus

Commilitones,

Het academiejaar zit er bijna op en zo dus ook het jaar waarin wij uw cantustrio mochten zijn. Maar geen nood, vooraleer dat we de fakkel met het eeuwig brandende cantusvuur van Wina doorgeven aan de nieuwe generatie zullen we er een heus feest van maken. Een feest met als motto: “Alles was beter!”.

Want vroeger waren onder andere de liedjes beter commilitones! Maak jullie borst dus al maar nat voor een nostalgische terugblik naar alle schijven die we dit jaar gezongen hebben alsook enige minder serieuze liedjes die het cantusmilieu rijk is! En vroeger werd er ook meer gedronken commilitones! Onze zedenmeester is alvast voorbereid, meer zeg ik niet! En bovenal commilitones, vroeger was alles goedkoper commilitones!! Daarom dat we jullie gaan verwennen met prijzen die zo laag zijn dat we al in het archief moeten gaan kijken om opnieuw zulke prijzen tegen te komen! De cantus zal voor Winezen immers bij te wonen zijn voor slechts 5 euro op bier en 1 euro op water!!!

Kortom commilitones, alles was beter, maar zo goed als dit zal het nooit meer worden!!!

Kom daarom zeker af naar onze Overdrachtscantus met zwanenzang op maandag 19 mei in de Pavo. Het lo vivat weerklinkt voor de laatste maal onder ons toezicht omstreeks 20u30 en een plaatsje kan je al zoeken vanaf 20u.

Ut vivat, crescat et floreat, Wina!

Uw bijna op pensioen zijnde cantustrio

Doolhof



Meirondjes

De maand mei is weer begonnen en dus ook de meirondjes. (Een Wina-traditie sinds 1970!)

We zien elkaar woensdag 14 mei om 20u aan de atletiekpiste van sportkot. Om dan een halfuur rondjes te lopen. Het aantal toertjes wordt bijgehouden en zo kan je je evolutie doorheen de maand mei volgen.

De richting met het meeste rondes op haar palmares mag een vat geven op de laatste bar!

(Master wiskunde staat nu eerst maar alles is nog mogelijk. In grote getale afkomen is de boodschap)

Water en fruit wordt voorzien voor alle sportievelingen!

Sport

Eindejaars-BBQ

Dag Winezen!

Het einde van het jaar nadert en zoals gewoonlijk organiseren wij voor de laatste bar een BBQ!

Dit jaar hadden we echter geld over en zal deze voor alle Winezen VOLLEDIG GRATIS zijn!!!!!!

De enige beperking is dat je 'slechts' 3 stukken vlees kan bestellen.

Inschrijven kan je via <http://www.wina.be/eindejaarsbbq> !

De BBQ zal plaatsvinden aan het RC en begint om 18u en eindigt om 22u.

Tot dan!

GAK

Column: wat een tijden

Ik zit zoals altijd achter mijn pc en weet weer niet wat gedaan. Een boek lezen zou steevast het antwoord van mijn moeder zijn op de vraag wat ik dan moest doen, maar eerlijk gezegd kan een boek me geen ruk bekoren. Ik surf dan maar wat nieuwssites af en kom plots op een overlijdensbericht van een vriend uit. Het is een kameraad van het studentenboekje waar ik voor schreef. Hij was de verantwoordelijke voor correcte en ethische columns in dat boekje. Ik ga niet in op de details van het overlijden maar alles leek toch te wijzen op een potje stevig uit de hand gelopen wurgmasturbatie... Je denkt misschien dat ik die laatste zin vermeld om een tegenstelling bij de lezer op te wekken maar dan ben je fout: de stijlfiguur die zonet gebruikt werd is immers de beproefde techniek van de red herring en niet die van de tegenstelling.

Terug naar het verhaal want dit nieuws maakte me natuurlijk droevig. Ook al kende ik de ethiekverantwoordelijke niet zo heel persoonlijk, ik kende wel zijn werk. Talloze columns die niet in een maatschappelijk aanvaard ethisch kader pasten zijn afgekeurd. Ik moet eerlijk toegeven dat ik dikwijls figuurlijk mezelf ondergeschetten had telkens ik een column schreef die op het randje van ethisch correct was. Maar gelukkig zijn al mijn columns tot bij de drukpers geraakt. Ik denk terug aan de talloze keren dat we samen met de redactie crack gingen smoren om inspiratie op te doen of samen naar een fastfoodketen gingen om 50 hamburgers te kopen en die dan in het Gentse stadspark voor de ogen van de hongerige zwervers met round up te overgieten. Ik denk aan die ene keer dat we William Bouva wijsgemaakt hadden dat hij een non haar bruine ster kon bejegenen met zijn roede maar hem in de praktijk op een pinguïn gezet hadden of die keer dat we met aids besmette, hondsdolle ratten in het kinderziekenhuis loslieten omdat het 1 april was.

Eigenlijk hebben we toch wat afgelachen bedenk ik me droefjes en ik kan dan ook alleen maar hopen dat het studentenboekje, dat ik in tussentijd heb toegemailed gekregen, nog altijd ethisch correct en zuiver is. Ik open het nieuwsgierig: de spelletjes zijn nog altijd hetzelfde, de aankondigingen voor evenementen ook... Aha er staat een column in: ik begin gretig te lezen. Na een column van drie bladzijden over de partijpolitiek in Brunei volgt er nog een opiniestuk over de nieuwe wind die door de katholieke kerk waait. Ik zet mijn computerscherm af en begin te huilen: de ethisch verantwoordelijke is nog geen 24 uur dood of alle columns zijn al relevant en in perfecte standaardtaal geschreven... Waar gaat dat studentenboekje naartoe denk ik dan en het enige wat ik kan besluiten is een teleurstellende "o tempora, o mores".

Redactie

Tip van de redactie

In deze drukke tijden van presidiumwissels en andere zotte en zelfs malle praktijken vrezen we er toch een beetje voor dat onze preses Jels in een zwart gat zal vallen eens hij praeses af is... Het is niet ongezien bij topsporters dus waarom niet bij praesides? Onderstaande foto bereikte de redactie en het werd ons meteen ongerust te moede want, immers, een marcelleke is al lang niet meer in de mode. Foei Jels, hopelijk hou je deze tip in het achterhoofd en moeten we nooit zulke foto's ontvangen.



Redactie

“Naar de koekjesfabriek...”

Afscheid van mijn kringblad

U vindt het misschien wel een zeer smakeloze titel. Het verdriet om een groot staatsman als Jean-Luc Dehaene (althans zo is de perceptie) is nog te vers om zomaar te misbruiken zodat ik mijn afscheidsrede wat kleur kan meegeven. De nu reeds beruchte koekjesfabriek was zijn eindbestemming, wij hebben van hem afscheid moeten nemen. Net zoals ik, terwijl ik dit schrijf, mij moet realiseren dat dit ook de laatste Winagenda van mijn redactieloopbaan is. Ook ik zal afscheid moeten nemen van het presidium en haar redactie.

Volop in de voorbereiding op de examens doorbreek ik wel eens mijn gebruikelijk stramien om elke tien minuten deredactie.be te checken. In volle concentratie was mijn directe omgeving namelijk heel wat eerder op de hoogte van het schielijk overlijden van onze voormalige premier. Bijgevolg werd mij dan maar wijsgemaakt dat hij in de fabriek in een groot deegvat gevallen was en op deze manier de repatriëring wel even bemoeilijkt werd. Ter verdediging: de media spraken enkel over ‘een val’, verdere details werden niet vrijgegeven.

De onzin waarvan ik het slachtoffer ben geweest de afgelopen week, daar zijn jullie ongetwijfeld dit jaar en vorig jaar ook mee overladen in onze wekelijkse Winagenda. Maar de verhalen over priemspauwen, een eenvoudige Slitherlink niet zonder gebruiksaanwijzing kunnen invullen en “Hoe een schaakpartij verliezen in welgeteld 4 zetten” hebben ongetwijfeld bij jullie een glimlach op het gezicht kunnen toveren. Uiteraard in combinatie met de activiteiten waar jullie elke week van op de hoogte werden gebracht en de spelletjes die er maar voor moesten zorgen dat de tijd net iets sneller ging. Dit alles heb ik geprobeerd de afgelopen drie jaar met heel veel liefde aan jullie over te brengen. Ik hoop van harte dat jullie ervan genoten hebben.

Nu is het jammer genoeg voor mij tijd om afscheid te nemen van dit fantastische en unieke kringblad.

Een Winagenda die eigenlijk elke week verandert, elke keer weer een marginalere of schokkendere foto op de voorpagina.

Een Winagenda die eigenlijk elke week telkens weer hetzelfde blijft, de Slitherlink als onze vaste *Page 3-girl*.

Ik heb jammer genoeg geen glazen bol maar moest ik er een hebben zou ik hoogstwaarschijnlijk doen wat iedereen doet: er in enkel in zien wat je wilt zien. Dus zie ik een Winagenda die het tijdperk der digitalisering mag overleven en aan eindeloze generaties Winezen de waarheid en wijsheid mag overbrengen.

En bovenal zie ik in de heel verre toekomst een Winagenda waarin staat dat Cultuur een bezoek organiseert naar een koekjesfabriek.

Wina, het ga je goed!

Uw trouwste redactiedienaar,

Andreas

Jigoku





Wekelijks blaadje van studentenkring WINA gedrukt op 100 exemplaren en verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.

Online te vinden op <http://winagenda.wina.be/>

Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in- en uitschrijvingen op de winagendamail, slechts één adres: redactie@wina.be.

V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee