



WINAGENDA

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten
wiskunde, fysica en informatica.



*De gulzige (en vooral dorstige) Wina-octopus spreidt haar tentakels uit over de toog,
als dit maar goed afloopt....*

Maandag 10 maart	Karate-initiatie
Dinsdag 11 maart	Wokeetstandje
	Kolonisten van Cantus
Woensdag 12 maart	Asian Bar
Donderdag 13 maart	Origami Workshop

Preseswoordje

Beste Winezen,

Eerst en vooral, I told you so !

Ik ben vorig maandag naar de International cantus van Scientica geweest en heb er van genoten. Die international people voor voor de eerste keer zien cantussen is wel geniaal. Ik moet zeggen dat ze wel creatief zijn met vrije versies, schijven als He Macarena en dat liedjes van Las Ketchup passeerden de revue.

Deze week staat in het thema van Azië. Al wie zich graag wil verdedigen is van harte welkom op de Karate initiatie (niet Kung Fu zoals sommigen wel eens durven beweren!). Op de campus kan je je vol eten met allerlei wokgerechten om 's avonds op z'n Aziatisch te cantussen. De meer artistiek bedeelde mensen kunnen papiertjes plooien om zotte figuurtjes te maken, aka Origami.

Binnenkort gaat de Scientica TD door, een TD met Wina en de andere 'wetenschap'skringen.

De komende twee weken gaat een gelijkaardige actie aan De Stoel van Duizend zonnen en garnalen door. Elke kring zal op een bepaalde dag een stoel ergens in Leuven/Heverlee planten waarbij je een bepaald object moet meenemen. De eerste die in deze stoel zit krijgt een gratis drankkaart van ons. Dus hou je Facebook maar goed in 't oog.

Wist je dat 'lichenen', 'korstmossen' wil zeggen?

Bloedserieusweek

Bloeders en zusters, bloedverwanten,

Complicaties bij een bevalling, bloedverlies bij een operatie, kinderen met ernstige bloedarmoede, leukemie, zware verkeersongevallen... Het zijn maar enkele situaties waar een zakje bloed het verschil kan maken tussen leven en dood. Gelukkig kunnen de meeste slachtoffers in een dergelijke situatie rekenen op hun medemens, die eens om de zoveel tijd een vrijwillige bloeddonatie doet. De bloedbanken zijn zeer afhankelijk van donaties op regelmatige basis, zodat veilig bloed altijd en overal ter beschikking gesteld kan worden voor zij die het ooit nodig hebben. Enkele keren bloed geven per jaar is zelfs gezond! Blijkt dat het risico op cardiovasculaire aandoeningen daalt met 88% (!) bij mensen die op regelmatige basis doneren, schrijft een Finse studie. Naast de gezondheidsredenen is bloed geven natuurlijk ook een daad van menslievendheid. Daarom organiseren wij, het team van Bloedserieus, onze tweede bloedinzamelactie dit jaar, want het is nodig. Het wordt desalniettemin weer een week vol plezier, vol jolijt, maar vooral vol bloed! Neem je agenda, fluoresceer de week van 17 t.e.m. 20 maart en begeef jullie dan ook allen massaal naar:

De Universiteitshallen: van 11u tot 20u op maandag 17 en dinsdag 18 maart en naar het Gymnasium: van 11u tot 20u op woensdag 19 en donderdag 20 maart!

Bovendien is het Bloedtransfusiecentrum op Gasthuisberg de hele Bloedserieusweek open van 8u30 tot 20u!

Hoe ga je nu best te werk?

Stap 1 - Mag ik geven? Hiervoor kijk je best de voorwaarden eens na, die je via de volgende link kan raadplegen: <http://www.bloedgevendoetleven.be/info.php?pid=15>. Aarzel zeker niet om bij onduidelijkheden het Rode Kruis te contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61.

Stap 2 - Schrijf je in op <http://bloedserieus.rodekruis.be/Taalkeuze.aspx>. Inschrijven is vanaf dit jaar verplicht. Zo ben je zeker van een plaats, en worden

de wachtrijen beperkt. Hopelijk vind je de tijd om langs te komen, maar als het niet zou lukken: voel je vrij om op eender welk moment buiten de Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum te bezoeken. Tip: de rustigste momenten in de universiteitshallen en het gymnasium zijn tussen 12u en 16u, in het BTC is het voor 11u zeer rustig.

Stap 3 - Je meldt je aan op het ingeschreven uur. Daar zullen het Bloedserieusteam en de mensen van het Rode Kruis je verder door de procedure loodsen. Voor alle bloeddonoren is er trouwens gratis drank, snacks en een goodiebag voorzien! 's Avonds kan je dan deelnemen aan een van de activiteiten die georganiseerd worden voor onze donoren. Ga naar onze Facebookpagina ("Bloedserieus Leuven") voor meer informatie omtrent de avondactiviteiten (bij de sectie "events") en abonneer je op de pagina, zodat updates over de Bloedserieusweek in je nieuwsfeed worden opgenomen.

Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt de faculteit waarvan het hoogste percentage studenten is komen geven twee gratis vaten!

Hopelijk tot dan!

Het Bloedserieusteam

Asian bar

Konichiwa Sempai!

Om in thema van de themaweek te blijven, gaan wij ook de aziatische tour op. De winabar zal omgetoverd worden naar het aloude Nippon, zowel qua uiterlijk, eten en drinken (en muziek? Vraag maar aan).

Een Kawaii bar voor elk van onze onii/onee-chans. Allen daarheen!

Hope sempai notices me!

Bar

Doolhof



Pokeravond

Altijd al eens willen testen hoe goed jouw pokerface is? Hier is je kans! Op maandag 17 maart organiseren we een pokeravond in het RC en met jouw talenten zijn er prijzen te winnen. Om te zorgen dat jullie je focus niet verliezen zijn er natuurlijk ook drank en versnaperingen aanwezig. Hopelijk zien we je maandag om 8 uur.

Groetjes,

GAK

Winatoneel

Welk een wonderlijke technieken. Wie had ooit gedacht dat het zover ging komen.

De Great Peninsular Railway is af. En daarmee de laatste treinverbinding die nodig is om rond de wereld te reizen. Althans, volgens Cook en zoon. Want zij houden geen rekening met buitengewone omstandigheden. Neen. Zij houden rekening met een buitengewone man.

Volg deze buitengewone man in zijn reis rond de wereld. Zie Parijs, bezoek Suez, bewonder de vijf modderhutten die de toeristische trekpleister van Kholby zijn. En kom als een god der stiptheid weer aan in Londen.

Begin april is het weer zover! Dan staat een groep gemotiveerde Winezen te uwer (en hunner) geneugte op de planken.

Zoals elk jaar brengen wij theater zoals alleen Wina dat kan. Avondvullend, amusant en af en toe absurd. Bovenal boeiend. Met het concrete compatibel complex. Dichterlijk divers. Elegant enzoverder.

Dit jaar brengt het Winatoneel u Jules Verne's Reis rond de wereld in 80 dagen. Zak dus zeker dinsdag 1, woensdag 2 of donderdag 3 april af naar de Koelisse, de zaal onder Alma 3.

Tickets beschikbaar via www.wina.be/ticketstoneel.

Toneel

Jobfair

Na de universitaire studies staat er voor iedereen weer een nieuw avontuur te wachten. Sommigen verkiezen ervoor om nog verder te studeren, anderen willen dan weer hun weg in het bedrijfsleven zoeken of nog andere kiezen resoluut voor verder onderzoek in de vorm van een doctoraat.

Om iedereen op weg te helpen in zijn zoektocht, organiseert Scientica op 17 maart 2014 een jobfair in campusbibliotheek Arenberg. Deze biedt een ideale gelegenheid om op informele wijze in contact te komen met bedrijven en organisatie die openstaande vacatures hebben voor afstuderende wetenschapsstudenten.

Meer info vind je op www.scientica.be/jobfair of op het [fb-event](#) .

Vergeet ook zeker niet je CV in te vullen via de link (inloggen vereist):

www.scientica.be/cvboek/edit

Het CV-boek zal na afloop van de job fair verspreid worden onder de aanwezige bedrijven.

PR

Wokeetstandje

En veel gebruikte groet in het Mandarijn luidt: "Heeft u al gegeten?"

Niet alleen wij hebben een speciale band met ons eten, ook in veel Aziatische culturen vormt de maaltijd de kern van het dagelijks leven. Voor de themawEEK stelt cultuur dit indachtig deze dinsdag een wokeetstandje op. Kom dus allemaal jullie buik vullen met overheerlijke noedels naar echt authentiek Wina recept, op dinsdag 11 maart op de campus!

Ik zou nog kunnen doorgaan, maar praat kookt geen rijst!

Tot dinsdag!

Cultuur

Slitherlink



Karate-initiatie

Op maandag 10 maart beginnen we met onze reis door het Verre-Oosten. Dit doen we op gepaste wijze met een karate initiatie gegeven door de ons allen gekende Robin De Roover A.K.A. The Karate Kid ! Deze zal doorgaan in gebouw de Nayer van 18 uur tot 19u30.

Doe zeker losse kledij aan en vergeet je sportkaart niet (Indien je deze niet hebt kan je in gebouw de Nayer een dagkaart kopen voor 2 euro).

Tot dan !

Kolonisten van Cantus

Commilitones!

Dat we bij Wina goed kunnen cantussen weten we wel al langer. Daarom vond uw cantustrio dat het eens tijd werd om de rest van de minder beschaafde wereld deze prachtige traditie bij te leren, en wel meteen op de goede manier! Daarom gaan we deze cantus op een heuse kolonisatietocht naar het Verre-Oosten om daar de inboorlingen, ook wel schachten genoemd, eens deftig op te leiden! Dus commilitones, trek je beste kolonisiertekleren aan en kom komende dinsdag om 20u naar de Pavo want daar vertrekken we omstreeks 20u30 op onze epische tocht! Aangezien de plaatsen beperkt zijn op ons schip dien je je natuurlijk zoals gewoonlijk in te schrijven op: http://www.wina.be/kolonisten_van_cantus

Godspeed!

Uw cantustrio

Origami-workshop

Op donderdag 13/03 zoeken we het verste Oosten op en gaan we figuurtjes vouwen op Japanse wijze!

Wens je zelf ook eens een zwaan/boot/verrekijker/... te vouwen, schrijf je dan zeker in en kom om 20u00 'de S' 00.05!

GAK

Jigoku



Lenteconcert

Het tweede semester is ondertussen al even bezig en de lente staat voor de deur. Dat betekent dat het lenteconcert van Wina in aantocht is. Tijdens deze avond zullen er verscheidene optredens zijn die afgewisseld worden door de uitreiking van de gouden krijtjes. Dit jaar bieden we twee recepties aan, waaronder één het Winabier geschonken zal worden. Dit jaar vindt het lenteconcert plaats op 27 maart om 20u in de Pieter de Somer aula.

We willen via deze weg ook nog een laatste oproep doen naar artiesten. Voor degene die nog geen mailtje hebben gestuurd naar cultuur@wina.be maar toch graag iets willen spelen op het lenteconcert, het kan nog altijd!

Zet even op mail wat en met wie je graag iets wilt spelen en we zullen je zeer dankbaar zijn. Je kan nog mailen tot 20 maart.

Cultuur

Waanzinnig Wina Weekend

Na een half semester hard gewerkt te hebben, verdienen we natuurlijk allemaal een beetje vakantie. Wij hebben hier eens goed over nagedacht en speciaal voor jullie een 'weekendje' (van maandag tot woensdag) weg geregeld: Het Waanzinnige Wina Weekend. Drie dagen lang gaan we Brugge onveilig maken en ons keihard amuseren! Schrijf dus snel in je agenda dat je van maandagmiddag 7 tot woensdagmiddag 9 april geen tijd hebt om je te vervelen en ga met ons mee. De prijs van het weekend zal tussen 30 en 35 euro liggen. Vervoer van en naar Brugge moet je zelf regelen, maar wij zorgen voor al de rest. Inschrijven kan natuurlijk via de winasite.

Waanzinnige groetjes van GAK

PS: Over een paar weken kent niemand WWW nog als afkorting van 'World Wide Web' maar wordt er overal gesproken over het 'Waanzinnige Wina Weekend'. Deze activiteit kan je dus niet missen, schrijf je snel in!

GAK

Wekelijks blaadje van studentenkring WINA gedrukt op 100 exemplaren en verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.

Online te vinden op <http://winagenda.wina.be/>

Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in- en uitschrijvingen op de winagendamail, slechts één adres: redactie@wina.be.

V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee